

## **“Het” als lidwoord verdwijnt, “het” wordt “de”.**

Wat een idioot bericht.  
Het lijkt nergens op.  
Het gaat nergens over.  
“Het” wordt “de”??  
Malloten.

Waarom?

Kinderen zouden er steeds meer moeite mee hebben om de verschil te leren tussen de en de, net als buitenlanders.  
Nou en?! Laten we nou wel wezen: wat is opvoeding anders dan de integreren van de kind in onze Nederlandstalige samenleving? De kind moet de toch leren, buitenlanders moeten de toch leren, daar moet je moeite voor doen, dat kost tijd, energie, denkwerk.  
Of zijn dat ook al linkse woorden en neemt de door de PVV ingezette verdebilisering van onze samenleving al zulke vormen aan dat de niveau van de gemiddelde Nederlander niet hoger hoeft te zijn dan dat van een 5-jarig kind?  
Binnen de PVV-fractie wordt nauwelijks de niveau van een 6-jarige gehaald, dus die club steekt er dan met kop en schouders boven uit. Zou dat de achterliggende gedachte zijn?  
Ho, wegwezen, niet afdalen naar de niveau van de Wildersclubje.

Iets anders schiet mij echter wel te binnen: de moet mij wel van de hart dat dan wel, ik bedoel dat eindelijk de gehakkentak tussen de spits afbijten en de spits afbijten eindelijk voorbij is. De is gewoon de. Da's een voordeel. Toch wel makkelijk.

Ookee, ookee, laatun wu dan meteen de heelu spelling vurdeebielieseerun, nee, sorrie, vergumakkullukkun. Ou wort au, ei wordt ij, ch wordt g, schrijf un T waar je un T hoort, enzoovoort, enzoovoort.  
Stog wel makkulluk. Wort spelling verrukkulluk, net als de leevun. En met Kampurt is de nivoo guwaarborgt.  
Lang levee Remkoo.  
Nederlant leest,  
Nederlant feest,  
Nederlant keest.  
Lang levee de spellun van de guneuk.  
Klig in un deuk.